



Maandinfo Februari 2020

Nieuw meubilair

Afgelopen schooljaar en begin dit schooljaar hebben wij onderzoek gedaan naar nieuw schoolmeubilair. We zijn op zoek gegaan naar meubilair dat binnen onze (vernieuwede) visie past: verantwoordelijk, inspirerend en samenwerken. De leerlingenraad en de hebben met ons meegedacht: wat vinden de kinderen prettig? In december 2019 hebben we de definitieve keuze gemaakt en in de zomervakantie kan ons nieuwe meubilair geleverd worden. Zo kunnen we het schooljaar 2020/2021 weer goed beginnen!

Het oude meubilair zal opgehaald worden door een organisatie, die dit een goede bestemming geeft in Bosnië. Zij komen dit op vrijdag 17 juli 2020 ophalen. Dit

betekent dat **alle leerlingen op vrijdag 17 juli vrij zijn!** De zomervakantie start dus een dag eerder: op donderdag 16 juli om 14.30 uur.

Verder zijn wij op zoek naar een ouder met een bus(je) mét laadklep. We hebben in de opslag nog oud meubilair staan, wat deze kant op moet. Wie kan ons hiermee helpen? U kunt dan contact opnemen met xanthe.devries@prinsconstantijn.nl of marieke.bakema@prinsconstantijn.nl
Alvast bedankt!

Belangrijke data

07
vrijdag

Rapport mee

Vandaag krijgen alle leerlingen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee.

08
zaterdag

Open ochtend

Van 10.00 uur – 12.00 uur is het kindcentrum geopend voor nieuwe ouders die een opvang/school zoeken voor hun kind(eren).

10
maandag

Kind-oudergesprekken

Deze week zijn de kind-oudergesprekken voor alle groepen. Vanavond kunt u zich vanaf 19.00 uur inschrijven via Parro.

11
dinsdag

Gebedsgroep

Om 20.00 uur komt de gebedsgroep bij elkaar. U bent van harte welkom!

21
vrijdag

Voorjaarsvakantie

In verband met de voorjaarsvakantie zijn alle leerlingen om 12.00 uur uit. We hopen iedereen weer te begroeten op 2 maart.

Open ochtend

Op zaterdag 8 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur zal er een open ochtend zijn op ons Kindcentrum voor ouders die op zoek zijn naar een opvangplek of een school voor hun kind(eren). Heeft u kennissen, familielieden of burens die een opvangplek of een school zoeken, dan willen wij u vragen ons kindcentrum te promoten en ze voor deze dag uit te nodigen! Mocht u op deze dag niet kunnen, dan bent u de week er na, op afspraak, ook van harte welkom!

Heeft u al kinderen op ons kindcentrum en wilt u een broertje/zusje inschrijven, dan kunt u ook op een ander moment bij de directeur (Marieke Bakema) of de onderbouwcoördinator (Xanthe de Vries) een inschrijfformulier halen.



Nieuwe leerlingen

Wij heten Luka Harkema (peuterspeelzaal), Loïs du Randt (peuterspeelzaal), Ivy Kransse (peuterspeelzaal), Jack Piena (peuterspeelzaal), Mees van Dongen (peuterspeelzaal), Senn van der Veen (peuterspeelzaal), Saar van Prooijen (groep 1/2A) en hun ouders van harte welkom bij ons op school!

Ouderbijdrage & schoolreis

Onderwijs is gratis. Toch vraagt iedere basisschool in Nederland aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Wij doen dat ook. Al het geld komt ten goede aan de kinderen en dat betekent dan ook dat in de regel een ieder deze bijdrage betaalt. De Ouderraad besteedt uw bijdrage in overleg met het schoolteam aan sinterklaasfeest, kerstattentie, paasfeest, spelletjesdag, excursies, enzovoort.

In oktober heeft u via Parro een brief gekregen met daarin de vraag of u de ouderbijdrage én het schoolreisgeld wilt betalen. Helaas hebben wij dit van veel ouders nog niet ontvangen. Wilt u dit zo spoedig mogelijk overmaken? Bijgevoegd in Parro vindt u de brieven met meer informatie. Let op: er is een brief voor groep 1/2, voor de instroomleerlingen (leerlingen die na oktober op school zijn gekomen), voor groep 3 t/m 7 en een brief voor groep 8. Alvast bedankt!

De wijkagent op bezoek

Op donderdagmiddag 5 maart werkt de wijkagent, Erwin Deunhouwer, op ons kindcentrum. Als u, of uw kind(eren) vragen heeft, dan kunt u bij hem terecht om deze te stellen.



Nieuws van de OR

De afgelopen jaren hebben we in de kerstvakantie de heerlijke oliebollen en appelbeignets van Bakkerij Vlot verkocht. Dankzij de goede samenwerking met de bakkerij én de groeiende verkoop heeft het dit jaar een recordbedrag van maar liefst €553,- voor de school opgeleverd. Dit bedrag komt uiteraard weer ten gunste van de leerlingen.

Begin maar, de eerste schoolweek na de voorjaarsvakantie, houden we weer een inzamelingsronde voor BAG2SCHOOL. Heeft u tweedehands kleding, lakens, dekens, knuffels, gordijnen, handdoeken, schoenen, handtassen en/of riemen/ceintuurs over, dan kunt u deze op 2, 3 en 4 maart tot 08.30 uur in een gesloten zak inleveren in de vergaderruimte op het Kindcentrum (tegenover de oranje ingang). Voor meer informatie kunt u kijken op www.bag2school.nl

Prins Ukkepuk vertelt...

De eerste maand van 2020 stond in het teken van ziek zijn. Die arme Puk is zo verkouden, hij moet niezen, hoesten en heeft koorts. Gelukkig zijn er een heleboel kleine doktertjes hier

die heel goed voor hem zorgen. Hij wordt van top tot teen onderzocht, krijgt prikjes en pilletjes en drankjes uit onze eigen apotheek. We hebben een mooie dokterskoffer geknutseld en bij Puk een heleboel pleisters geplakt. Ook leerden we wat gezond en ongezond was, waar wordt Puk weer beter van? De appel, paprika of toch dat lekkere koekje? We hebben ook nog mooie beterschapskaarten voor Puk gekleurd!

Tussen snotten en zorgen voor Puk door hadden we ook nog de nationale voorleesweken. Het prentenboek van Mopperend stond centraal, een heel leuk verhaal over een eend die heel mopperig is. Haar vijver is opgedroogd en ze wordt achtervolgd door een klein wolkje. Kan hond, varken, schildpad, geit of konijn haar opkikkeren? Ook het liedje was favoriet hier lekker stampen en boos kijken net als mopperend. Gelukkig eindigden we met een vrolijk dansje!

Vanaf januari zijn er ook weer gezellig wat nieuwe Ukkepukjes bij ons gestart: Manou, David, Joah en Jaxx welkom! We hebben in december en januari ook afscheid genomen van Mees, Thijs en Bram zij zijn 4 geworden. Veel plezier in de kleuterklas!



Groetjes en een dikke snotkus van Puk

Nieuws van de peuterspeelzaal en de BSO

Even voorstellen:

Hallo allemaal,
Wellicht heeft u mij al gezien op het kindcentrum, maar ik wil me bij deze nog even voorstellen. Ik ben Christel Bosman, 34 jaar en woonachtig in Alblasserdam. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters. In mijn vrije tijd onderneem ik graag dingen met mijn gezin. Sinds februari 2019 werk ik voor Kinderopvang Papendrecht. Ik werk 1

dag per week op de dagopvang en sinds 1 januari 2020 ben ik op donderdagmiddag te vinden op de BSO bovenbouw. Ook werk ik op de dinsdagochtend en donderdagochtend tijdelijk op de VSO, peuterspeelzaal en de TSO. Ik heb het enorm naar mijn zin op deze locatie en hoop er een gezellige tijd van te maken met de kinderen.
Heeft u vragen, spreek me gerust even aan.

Tot ziens!



Regel van de maand

regel van de maand:
*Liegen vinden wij niet fijn,
we moeten altijd eerlijk zijn.*



Trefwoord

Schone kleren, goed eten, leuk speelgoed, een uitdagende leeromgeving, liefde en aandacht: onze kinderen zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om het ontvangen van zorg, ook al zijn ze zich daar soms nauwelijks van bewust. Kinderen kunnen ook heel goed zelf zorg geven en beleven daar ook plezier aan. Niets leuker dan voor een huisdier te mogen zorgen. Of voor de nieuwe baby...

*Mama zorgt voor baby Tara.
Ik doe mee met Babs, mijn pop.
En zo zijn we samen bezig.
Lossen we probleempjes op.
Soms moet baby Tara spugen.
Ik pak doekjes, vliegensvlug.
En moet Tara dan een boertje,
klop ik zacht op Babs d'r rug.*

In dit Trefwoordthema staan Bijbelse verhalen over Jezus die mensen helpt: lammen, blinden, doven, armen, uitgestotenen, slachtoffers van geweld. Zelfs als sommigen vinden dat je niet mag helpen,



bijvoorbeeld omdat het om een Romein gaat, een vijand. Of omdat je volgens de godsdienstregels op

bepaalde momenten niemand mag genezen. Voor Jezus kent naastenliefde geen grenzen. Daarom vertelt hij een verhaal over iemand uit Samaria, eigenlijk uit het buitenland, die een gewonde langs de weg helpt en verzorgt. Die Samaritaan heeft beter begrepen wat naastenliefde inhoudt dan de joodse priester in het verhaal.

Mensen behoren elkaar niet aan hun lot over te laten. Naastenliefde vraagt niet of we het leuk vinden om voor iemand te zorgen, naastenliefde vraagt om zelf een naaste te worden voor ieder die ons nodig heeft.

In dit thema ontdekken de kinderen hoe zorgen te maken heeft met het besef dat ieder mens verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de ander.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 6: De barmhartige Samaritaan
(Lucas 10, 25-37)
Marta maakt zich druk (Lucas 10, 38-42)

Week 7: Een zieke hand (Lucas 6, 1-5)
De blinde man herkent Jezus
(Lucas 18, 35-43)

Week 8: De vrouw met de tienketting
(Lucas 15, 8-10)
Er mag niemand ontbreken
(Lucas 15, 8-10)

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 6: Wat kan ik voor je doen?
(Lucas 18, 31-43)
Voor de gasten zorgen (Lucas 10, 38-42)

Week 7: Zorgen op sabbat (Lucas 13, 10-17)
Jullie weten het best (Lucas 10, 25-37)

Week 8: Als 1 van de 100 verdwaald is
(Lucas 15, 1-7)
Als 1 van de 10 zoek is (Lucas 15, 8-10)

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 6: Blinde bij Jericho (Lucas 18, 31-43)
Marta zorgt voor Jezus (Lucas 10, 38-42)

Week 7: De kromme vrouw (Lucas 13, 10-17)
Een mens met gevoel (Lucas 10, 25-37)

Week 8: Het verloren schaap (Lucas 15, 1-7)
Het verloren muntje (Lucas 15, 8-10)

