



Maandinfo Maart 2020

Project

Om de twee jaar staat er een project op ons Kindcentrum centraal. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema 'Duurzaamheid'. Een thema dat we dit jaar al een klein beetje vorm hebben gegeven, door ons afval apart in te zamelen. HVC heeft in alle groepen informatie gegeven over het apart inzamelen van afval en we mochten een kijkje nemen bij de vuilniswagen. We hebben als school nu 'maar' 2 grijze containers, 1 groene container, 6 papiercontainers en 5 plastic containers. Gaaf om te zien dat we nu maar twee volle grijze containers hebben in twee weken. Dit was hiervoor heel anders. Ook de kinderen zijn er bewust mee bezig: de doppers worden meegenomen en we zien meer brooddozen, minder plastic flesjes etc. Een goed begin!

De komende twee weken vult iedere groep op zijn eigen manier het thema Duurzaamheid verder in. Zo gaan de kleuters aan de slag met 'de kringloopwinkel'. Groep 3 houdt zich bezig met vervuiling op het land en in het water. In groep 6 staat de 'Plastic soep' centraal en groep 7 gaan meedoen aan een programma van Shell: Bright Ideas Challenge. Hierbij gaan ze oplossingen bedenken voor de toekomst: hoe zorgen we ervoor dat ons leven in de toekomst slimmer, zuiniger en schoner wordt? Ze kunnen hier zelfs een prijs mee winnen!

We hopen dat alle groepen veel (leer)plezier beleven aan dit project. Hopelijk kunnen we op deze manier ons steentje bijdragen aan een duurzame wereld!

Belangrijke data

05
donderdag

Wijkagent op bezoek

Vanmiddag werkt de wijkagent, Erwin Deunhouwer, op ons kindcentrum. U bent van harte welkom om vragen te stellen.

09
maandag

Project

Vandaag start het project 'Duurzaamheid' in alle groepen. Dit project zal twee weken duren.

11
woensdag

Biddag

Vandaag bidden wij voor het welslagen van de oogst en het werk.

Bag2school

Heeft u uw kledingkast(en) al opgeruimd? Dinsdag 3 en woensdag 4 maart kunt u namelijk weer kleding inleveren in de vergaderruimte tegenover de oranje ingang. Let op! Dit kan woensdag tot half 9, daarna komt bag2school het ophalen. Voor iedere kilo kleding ontvangen we €0,30! Naast kleding mogen er ook gordijnen, schoenen, knuffels en nog veel meer ingeleverd worden. (Zie poster) Graag in een gesloten zak. Helpt u mee?





Nieuwe leerlingen

Wij heten Boet Schipper (1/2A), Eleonora de Vries (1/2B) en hun ouders van harte welkom bij ons op school!

De wijkagent op bezoek

Op donderdagmiddag 5 maart werkt de wijkagent, Erwin Deunhouwer, op ons kindcentrum. Als u, of uw kind(eren) vragen heeft, dan kunt u bij hem terecht om deze te stellen.



Regel van de maand

regel van de maand:
*Handen thuis zo moet het gaan,
dus niet duwen en niet slaan.*



Trefwoord

Iedereen is weleens iets kwijt, maar niet alles wat weg is zul je ook missen. Als je iets echt mist, dan is

het blijkbaar belangrijk. Dat geldt voor spullen, maar nog veel meer voor mensen.

Het ontbreken en missen zien we op een bijzondere manier terug in drie verhalen die Jezus vertelde. Ze staan in de Bijbel keurig bij elkaar, en dat is geen toeval. In het eerste verhaal is een herder een van zijn honderd schapen kwijt. Hij laat negenennegentig schapen achter om dat ene dier te zoeken. Is een op de honderd dat risico waard? De herder vindt van wel!

In het tweede verhaal is een vrouw een van haar muntjes uit een collectie van tien kwijt. Ze gaat op zoek, vindt het en geeft een groot feest. Beetje overdreven? Deze vrouw vindt van niet! Tenslotte raakt een vader een van zijn twee zonen 'kwijt'. Hij gaat zelf weg. Als die jongste zoon met hangende pootjes terugkeert, geeft pa een groot feest. Maar is dat niet oneerlijk voor die andere zoon die altijd braaf thuis op de boerderij is blijven werken? Deze vader vindt van niet!

De herder, de vrouw en de vader in deze verhalen blijven niet hangen in de vraag of het zoeken wel de moeite waard is. Of de gedachte dat het misschien zijn eigen schuld is dat hij is kwijt geraakt. Of dat de blijdschap van het vinden niet een tikkeltje overdreven is. Ze laten hun hart spreken en doen hun best om het verlorene er weer bij te halen. Want zelfs als jij iemand niet mist, dan kan een ander hem toch missen? Bovendien, draai het eens om, zoals in de volgende liedtekst gebeurt. En stel je eens voor dat je zelf degene bent die verloren geraakt is...

*Zoekt er iemand ook naar mij?
Word ik soms ook gemist?
Staat er iemand rusteloos,
vertwijfeld in een rij,
op zoek naar mij?*

*Ik zoek jou
en jij zoekt mij.
Is dat waar?
Ik... jij...
Wie weet vinden wij elkaar.*

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 10: De kudde is niet compleet
(Lucas 15, 4-7)

De 99 andere schapen (Lucas 15, 4-7)

Week 11: Op hangende pootjes (Lucas 15, 11-32)

Week 12: Jezus komt bij Zacheüs op bezoek
(Lucas 19, 1-10)
Jezus en de vrouw uit Kanaän
(Matteüs 15, 21-28)

Week 13: Goede buren (Matteüs 9, 1-8)
Jezus zegent de kinderen
(Matteüs 19, 13-15)

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 10: Als 1 van de 2 verloren is
(Lucas 15, 11-32)

Week 11: Kan het ook feest zijn voor de jongste
zoon? (Lucas 15, 11-32)

Week 12: Jezus komt dichtbij (Matteüs 8, 28-34)
Omzien naar elkaar (Matteüs 9, 1-8)

Week 13: Jezus eet bij Matteüs thuis
(Matteüs 9, 9-13)
Je best doen voor elkaar
(Matteüs 18, 10-20)

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 10: Vader wacht (Lucas 15, 11-32)

Week 11: Opnieuw beginnen (Lucas 15, 11-32)

Week 12: Niks mee te maken (Matteüs 8, 28-34)
Omkijken naar elkaar (Matteüs 9, 1-8)

Week 13: De dokter op bezoek (Matteüs 9, 9-13)
Elkaar erbij houden (Matteüs 18, 10-20)



Kliederkerk



PAPENDRECHT

Op zondag 15 maart is er weer een viering van de Kliederkerk. Deze keer is het thema: Op reis met Abraham en Sara.

In de Kliederkerk kun je op speelse manier kennismaken en omgaan met Bijbelverhalen. Kliederkerk kent steeds drie onderdelen:

- spelletjes, doe-dingen rond het Bijbelverhaal. In alle zalen van onze kerk is iets te doen. Je kunt van zaal naar zaal gaan.
- een korte, laagdrempelige viering
- samen eten

Al deze onderdelen staan in het teken van het thema. Iedereen is van harte welkom

Wanneer: zondag 15 maart 2020
Tijd: 16.00-18.00 uur
Wie: 0 – 99 jaar
Waar: de Morgenster, Muilwijkstraat 1
Hoe: graag opgeven bij
kliederkerk@pknpapendrecht.nl

Kijk ook eens op onze Facebook-pagina Kliederkerk Papendrecht.