

Kamp groep 8.

Op 13, 14 en 15 oktober ging groep 8 op kamp.

De voorpret is het halve werk... Groepjes maken, bonte avond stukjes voorbereiden, slaapzalen indelen en vooral veel informatie proberen te krijgen uit de mond van de juffen (is uiteraard niet gelukt;)). Het is naast veel lol ook best spannend zo'n kamp!

Thuis zijn alle spullen gepakt.

Voor we op pad gingen deden we eerst het fotospel in en rond de school. Hier moesten de kinderen vooral creatief aan de slag gaan met een foto toestel. Hierna hebben we in de klas geluncht. Na de lunch konden we dan op pad gaan. Bepakt met tassen, slaapzakken en heel veel andere spullen (denk aan snoep, chips, muziekboxen, zaklantaarns en ook wel wat kleding) werden we door een aantal hulpvaardige ouders naar het kampgebouw in Teteringen gebracht.

Daar aangekomen zijn de zalen ingericht en mochten de kinderen rondom het kampgebouw de omgeving verkennen. Er werden hutten gebouwd, er werd gevoetbald, getafeltennist of gewoon even lekker rondgelopen.

Na een versnapering en wat te drinken gingen we het bos in om levend stratego te spelen. Met het groepje konden de kinderen tijdens de kampdagen gezamenlijk punten verdienen. Het was al snel duidelijk dat er 'gewonnen' moest worden. Wat een fanatisme zagen we bij de kinderen.



Ook hebben we gezien dat de kinderen geweldig waren tijdens hun 'verplichte klusjes'.

Denk hierbij aan afwassen, afdrogen, bed opmaken, tafel dekken en afruimen, enz...



Want ook dit hoort bij een kamp.

Meestal deden we dit gezellig met een muziekje (en dansje) erbij.

Dan valt het allemaal best mee. Het waren dan ook de favoriete nummers van de kinderen die ze voor het kamp door hadden gegeven aan meester Jelle.

Na het avondeten (wraps met kip/gehakt) konden we aan het avondprogramma beginnen.

We starten met levend bingo. Bij ieder bingogetal hoort een voorwerp.

Dit betekent, oren dicht voor de herrie en rennen door het gebouw op zoek naar voorwerpen zoals een kam, shampoo, een zwembroek, enz.

En daarna, waar iedere klas op wacht.....spelletjes doen in een donker bos, brrrr.....

Het spel de dodende straal: muntjes overbrengen van de ene kant van het bos naar de andere kant maar zodra je een dodende straal(zaklamp) op je gericht kreeg, was je af en kon je je muntje inleveren. Veel kinderen liepen in de val, maar werden uiteindelijk steeds creatiever om ons te ontwijken.

Je zou denken dat de kinderen nu zo moe waren en gingen slapen, maar nee... Het bleef nog lang onrustig in de slaapzalen.



Ja, en dan is de kans groot dat je 's ochtends wakker wordt gemaakt door een grote box met muziek en daarachter 'klaar wakkere' juffen....Dat viel niet mee. Maar eenmaal wakker, ontbijtje, voor een enkele een douche en we konden starten aan een nieuwe dag.

We starten deze ochtend met het dierenspel. Hierbij moest er gehandeld worden om dieren te kunnen betalen. Met de dieren en natuurlijke materialen uit het bos moesten de groepjes dierentuinen gaan maken. De resultaten waren prachtig en vindingrijk.



Na de lunch speelden we Levend Mastermind in het bos en werden er voor het avondspel hutten gebouwd. In de tussentijd werd er door een aantal juffen al hard gewerkt aan het avondeten. Pannenkoeken werden er gebakken. En dat voor 23 kinderen en juffen en meester.

Maar dan kun je er weer tegen.

De kinderen mochten zich verstoppen in de door hen gemaakte hut in het bos. De leerkrachten gingen op zoek. Gevonden? Kaartje inleveren. Wie houdt de meeste kaartjes over? Wat hebben de kinderen het ons moeilijk gemaakt. Sommige kinderen zijn niet gevonden!

Hierna volgde de bonte avond. Stukjes/dansjes/moppen vertellen door de kinderen en lekker met elkaar dansen op bekende nummers zorgden voor een gezellige avond.



Om de avond helemaal af te maken volgde er nog een lichtjestocht door het bos. Volg de fluoriserende lampjes in het bos. En maar hopen dat je niks spannends tegenkomt!

Afsluiten met drinken en chips en nog even wat laatste pyjama nummers.

En dan lekker slapen... 🤔

Na een korte nacht, maar duidelijk meer slaap dan de nacht daarvoor, stonden we weer fris en fruitig op.

Na een ontbijtje moest er schoongemaakt worden. Alles inpakken, slaapzalen vegen en opruimen en spullen verzamelen. Helaas regen, dus op het laatste moment naar buiten. Einde ochtend kwamen de ouders om ons naar het zwembad te brengen in Gorinchem. Hier hadden we een fijne afsluiting van het kamp. Lekker frietjes eten en aan het einde van de middag weer opgehaald worden om bij school opgewacht te worden door ouders die ons allemaal vreselijk gemist hebben.

Wat hebben we genoten van een geweldig kamp, met een fijne groep kinderen.

We hebben ontdekt:

- dat ze heel goed kunnen zingen(als de liedjes maar leuk zijn)
- kunnen dansen(als de muziek maar leuk is)
- kunnen afwassen/afdrogen,
- tafel dekken/afruimen,
- bedden opmaken/afhalen....
- heel gezellig zijn.

Maar bovenal hebben we een groep gezien waar een goede basis is gelegd voor de rest van dit laatste basisschooljaar.

